



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1074

15.10.2023 (134)

Ηγεσία μεταξύ εθνικής κοινότητας και ελιτισμού

από τον Michael Kühnen

Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Με την εκπλήρωση του κομματικού προγράμματος του NSDAP, μια Νέα Τάξη πραγμάτωσε. Σ' αυτήν, η ζωή και η ανάπτυξη του λαού μας συντελείται μέσα στο πλαίσιο ενός προηγμένου πολιτισμού που συνάδει με το είδος και τη φύση του, μέσα στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και να εμβαθύνει ελεύθερα όλο το πνευματικό, ψυχικό, επιστημονικό, καλλιτεχνικό και οικονομικό δυναμικό της εθνικής κοινότητας. Αυτή η ελεύθερη κοινότητα των Γερμανών με συνείδηση του είδους δεν έχει πλέον ανάγκη την ηγεσία του κόμματος, το οποίο επομένως διαλύεται μετά την υλοποίηση του προγράμματός του.

Δεν επηρεάζονται από τη διάλυση αυτή οι θεσμοί της ηγεσίας και της γερουσίας. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες τους παραμένουν ουσιαστικά ανεπηρέαστα στη Νέα Τάξη. Η εθνική κοινότητα συνεχίζει να χρειάζεται έναν ηγέτη στον οποίο βλέπει να ενσαρκώνεται και ο οποίος έχει εκείνη την απεριόριστη εξουσία που απαιτείται για να οδηγήσει με επιτυχία έναν λαό στον αγώνα του για την ύπαρξή του. Αυτός ο ηγέτης συνεχίζει να αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες - πάνω απ' όλα την ευθύνη να διασφαλίσει ότι η Νέα Τάξη θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τους νόμους της φύσης και δεν θα εκφυλιστεί ξανά.

Και στη Νέα Τάξη, η Γερουσία διατηρεί επίσης τη λειτουργία της ως φύλακας και ελεγκτής και όλη της τη δύναμη να αποτρέπει τέτοιους εκφυλισμούς και να εμποδίζει ανάξιους ηγέτες να κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν μπορούμε ακόμη να προβλέψουμε ποιες μορφές θα πάρει αυτή η φυλετική αριστοκρατία, αυτή η ελίτ των φυλετικά συνδεδεμένων προσωπικοτήτων, που θα κατέχει στη συνέχεια την ηγεσία της Volksgemeinschaft και του Τέταρτου Ράιχ που θα δημιουργηθεί. Αλλά η Γερουσία θα αποτελεί σίγουρα την καθοδηγητική κορυφή αυτής της πραγματικής αριστοκρατίας, η οποία θα είναι πράγματι η κυριαρχία των καλύτερων!

ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΗΓΕΤΕΣ

Το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα δεν παράγει μυρμήγκια που πρόκειται να λειτουργήσουν ως μικρά γρανάζια σε μια άψυχη κοινωνία, αλλά προσωπικότητες με εθνική και φυλετική συνείδηση που παίρνουν τη θέση τους στην οργανικά δομημένη Volksgemeinschaft.

Επομένως, δεν υπάρχει κανένας "ομοιόμορφος τύπος" - ούτε αυτός του κομματικού συντρόφου, ούτε αυτός του πολιτικού στρατιώτη και σίγουρα όχι αυτός του πολιτικού ηγέτη. Και τα τρία αποτελούν βεβαίως εκφράσεις ενός εθνικοσοσιαλιστικού τύπου προσώπου, ο οποίος όμως δεν χαρακτηρίζεται από τη συμμόρφωση των προσώπων, αλλά από τη συμμόρφωση μιας στάσης ζωής και ενός ήθους!

Κατά συνέπεια, μπορούμε να περιγράψουμε τις αρχές της στάσης ζωής, τις ηθικές αρχές των εθνικοσοσιαλιστών εργατών, στρατιωτών και ηγετών, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε ένα ενιαίο ανθρώπινο ον που θα εκπληρώνει και θα ζει αυτές τις αρχές. Κάθε μέλος του λαού -είτε εργάτης, είτε στρατιώτης, είτε ηγέτης- πρέπει μάλλον να αναπτύσσεται ως ατομική, ελεύθερη προσωπικότητα, αλλά δεμένη με το λαό και τη φυλή.

Επομένως, αν το έργο αυτό πρόκειται να περιγράψει την εθνικοσοσιαλιστική ιδέα και τη στάση ζωής της ηγεσίας, πρέπει να αποδειχθεί ποιο ήθος τις διαμορφώνει και πώς υλοποιούνται. Αυτό έχει γίνει μέχρι στιγμής. Αν, ωστόσο, τεθεί το ερώτημα συγκεκριμένα πώς πραγματικά θα είναι, θα ζουν και θα ενεργούν τέτοιοι ηγέτες, τότε το ερώτημα αυτό μπορεί να απαντηθεί μόνο με την περιγραφή των παραδειγμάτων προσωπικοτήτων στις οποίες η εθνικοσοσιαλιστική ηγεσία υλοποιήθηκε και υλοποιείται με υποδειγματικό τρόπο.

Η ποικιλομορφία αυτών των προσωπικοτήτων των εθνικοσοσιαλιστών ηγετών αντιστοιχεί στην ποικιλομορφία της ζωής στο σύνολό της και, επομένως, και στην άποψη που έχουμε για τη ζωή από τη βιολογική σκέψη.

Στη συνέχεια, δεν θα επιχειρηθούν σύντομες βιογραφίες, αλλά μόνο να δείξουμε πώς οι αρχές της ηγεσίας που αναφέρονται σε αυτή την επεξεργασία έχουν υλοποιηθεί αρκετά συγκεκριμένα σε υποδειγματικές προσωπικότητες ηγέτη, προκειμένου να απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους σημερινούς συντρόφους ηγέτες να εργαστούν στον εαυτό τους με παρόμοιο τρόπο και να γίνουν, με τον δικό τους τρόπο και σύμφωνα με τον χαρακτήρα τους, ένας εθνικοσοσιαλιστής ηγέτης, ένα πρόσωπο που είναι η "υψηλότερη ενσάρκωση της αξίας της φυλής και της προσωπικότητας", για να παραθέσουμε και πάλι αυτόν τον μεγάλο και αποφασιστικό λόγο του Φύρερ. Για το σκοπό αυτό, Heil!

RUDOLF HESS

Από όλες τις αμέτρητες προσωπικότητες εθνικοσοσιαλιστών ηγετών σε όλα τα επίπεδα που θα έπρεπε να αποτελούν τα πρότυπα μας, μόνο οι λιγότερες και σημαντικότερες μπορούν να αναφερθούν εδώ - αλλά μεταξύ αυτών, εκτός από την προσωπικότητα του Αδόλφου Χίτλερ, η οποία ξεχωρίζει από όλες, ο Ρούντολφ Χες είναι σίγουρα ο εθνικοσοσιαλιστής ηγέτης που χαίρει της μεγαλύτερης εκτίμησης σε όλο τον κόσμο.

Η θυσία των βασανιστηρίων του, που διαρκούν πλέον πάνω από σαράντα χρόνια, τα οποία υπέμεινε με αδάμαστη θέληση και ακλόνητη πίστη στον Φύρερ και την ιδέα, και από τα οποία, κατά πάσα πιθανότητα, μόνο ο θάνατος θα τον λυτρώσει, έχει καταστήσει τον Ρούντολφ Ες μια μυθική μορφή αρχαίου μεγαλείου: τα βάσανά του, η θυσία του, η υποδειγματική του πίστη δίνουν σε εμάς - τα μικρά εγγόνια - τη δύναμη να σηκώσουμε με τη σειρά μας τη σημαία και να υπομείνουμε θυσίες, βάσανα και διώξεις που ωχριούν μπροστά στη μοίρα του αναπληρωτή του Φύρερ.

Η πραγματικά ισόβια βασανιστική φυλάκιση του γέροντα, που ο μάρτυρας της ειρήνης έχει πλέον γίνει, είχε σκοπό να στιγματίσει τον εθνικοσοσιαλισμό και να μαρτυρήσει ότι πρόκειται για μια εγκληματική νοοτροπία. Αλλά χάρη στη θαυμαστή στάση αυτού του μεγάλου και ευγενέστερου εθνικοσοσιαλιστή, αυτή η φυλάκιση έγινε ένα φλογερό κατηγορητήριο για την υποκρισία, την αθλιότητα και την αθλιότητα αυτού του μείζονος κόσμου που επέβαλαν στους λαούς οι νικήτριες δυνάμεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ακρόπολη του Σπαντάου, όπου ο Ρούντολφ Ες παραμένει θαμμένος ζωντανός, είναι ήδη για μας ένα μνημείο μεγαλείου, αξιοπρέπειας και έντιμης θυσίας, ένα μνημείο πίστης ακόμη και μέχρι θανάτου - είναι το έμβλημα της ανίκητης πίστης μας, η οποία θα προχωρήσει νικηφόρα παρά το μίσος, τον διωγμό και την περιφρόνηση. Το πνεύμα και το παράδειγμα του Ρούντολφ Ες μας συνοδεύει σε

αυτό το μονοπάτι.

Αλλά ακόμη και αν η θυσία του πιλότου της ειρήνης, η οποία έχει ήδη διαρκέσει 4 1/2 δεκαετίες, επισκιάζει τα πάντα και μπορούμε να εκτιμήσουμε επαρκώς αυτή την εξαιρετική ζωή για τον εθνικοσοσιαλισμό μόνο από τη δική του σκοπιά, ο Ρούντολφ Ες αποτελεί πρότυπο όχι μόνο ως κρατούμενος, αλλά και η ζωή του κατά την περίοδο των αγώνων και η στάση του κατά τα ευτυχισμένα χρόνια στην εξουσία μας δείχνουν μια πραγματικά εθνικοσοσιαλιστική ηγετική προσωπικότητα:

Ο Ρούντολφ Χες ήταν ήδη ένας από τους ακτιβιστές του νεαρού NSDAP πριν από το 1923. Ο Αδόλφος Χίτλερ τον αναφέρει τιμητικά σε σχέση με την πρώτη μάχη στην αίθουσα, που έγινε η γέννηση των SA. Μετά την αποτυχημένη εθνική εξέγερση της 9ης Νοεμβρίου 1923, ο Ρούντολφ Χες, όπως και ο Φύρερ, φυλακίστηκε στο Λάντσμπεργκ, όπου έγινε γραμματέας του τελευταίου και απαραίτητος αρωγός στις εργασίες του "Mein Kampf". Από αυτή τη στενότερη πνευματική επικοινωνία μεταξύ του Φύρερ και του μετέπειτα αναπληρωτή του γεννήθηκε αυτό το θεμελιώδες βιβλίο του εθνικοσοσιαλισμού - με τον Ρούντολφ Ες να υποτάσσει εντελώς ανιδιοτελώς όλες τις γνώσεις και τις ικανότητές του στην ιδιοφυΐα του Φύρερ και με την πλήρη αφοσίωση και την άνευ όρων πίστη του να παρακινεί συνεχώς τον Φύρερ να ολοκληρώσει το έργο.

Ως γραμματέας του Φύρερ, εκτιμήθηκε και κυρίως υποτιμήθηκε από τους περισσότερους συντρόφους του κόμματος, ακόμη και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν ήταν ένας από τους μεγάλους ηγέτες της εποχής του αγώνα- δεν ήταν στη φύση του να προωθήσει τον εαυτό του στο προσκήνιο. Αντιλαμβανόταν τη ζωή του ως υπηρεσία στην ιδιοφυΐα του Φύρερ, στον οποίο η Γερμανία, η ιδέα και το κόμμα ήταν ενωμένα - ποτέ δεν σκέφτηκε να στρατολογήσει προσωπικούς οπαδούς, ποτέ δεν λαχταρούσε την ανεξάρτητη εξουσία.

Έτσι, η μεγάλη του ώρα ήρθε μόνο όταν το 1933, εντελώς απροσδόκητα για ολόκληρο το κόμμα, διορίστηκε αναπληρωτής του Φύρερ σε κομματικές υποθέσεις και αργότερα υπουργός του Ράιχ, καθώς ο ίδιος ο Φύρερ ασχολούνταν πλέον πλήρως με την οικοδόμηση του νέου κράτους και έβλεπε τον εαυτό του όλο και λιγότερο ως ηγέτη του κόμματος.

Αρχικά εκτιμήθηκε λανθασμένα ως μια μάλλον χλωμή και δυσδιάκριτη προσωπικότητα, αλλά σύντομα αποδείχθηκε ότι ο Ρούντολφ Χες, όπως μάλλον κανένας άλλος, είχε τα προσόντα να αναλάβει αυτό το δύσκολο αξίωμα. Ως αναπληρωτής του Φύρερ, ως αιώνιος και άφθαρτος ιδεαλιστής και με απεριόριστη πίστη και πειθαρχία προς τον Αδόλφο Χίτλερ, ο Ρούντολφ Χες εξελίχθηκε στη συνείδηση του κόμματος: Όποιος αισθανόταν αδικημένος, όποιος είχε να ασκήσει δικαιολογημένη κριτική, απευθυνόταν με εμπιστοσύνη στον Ρούντολφ Χες, του

οποίου το αίσθημα δικαίου, το αίσθημα ευθύνης και, παρά την υψηλή του θέση, η συντροφική συμπεριφορά ήταν παντού γνωστά. Έτσι τον βίωναν οι σύντροφοι του κόμματος.

Ο λαός, ωστόσο, τον γνώριζε ως τον στοργικό προστάτη του γερμανικού λαού στο εξωτερικό, ένιωθε να απευθύνεται στην ψυχή του από τις συγκινητικές χριστουγεννιάτικες ομιλίες του και τον βίωσε ως τον πιο ένθερμο θαυμαστή του Αδόλφου Χίτλερ, του οποίου τις πιο κρυφές επιθυμίες και σκέψεις γνώριζε όσο κανένας άλλος.

Ο ιδεαλισμός του, η ειλικρίνειά του δεν μπορούσαν να αμφισβητηθούν ούτε από τους αντιπάλους του Τρίτου Ράιχ - κέρδισε τον σεβασμό, ακόμη και πριν από την εκπλήρωση της τραγικής του μοίρας, πολύ πέρα από τον κύκλο των πεπεισμένων εθνικοσοσιαλιστών.

Όπως κανένας άλλος, ο Ρούντολφ Χες γνώριζε τις σκέψεις του Φύρερ, όπως κανένας άλλος γνώριζε πόσο πολύ υπέφερε ο Φύρερ από τον αδελφοκτόνο πόλεμο με την Αγγλία μετά το 1939 και αναζητούσε τρόπους για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση, η οποία ήταν τόσο παράλογη όσο και τραγική, με όρους που θα ήταν υποφερτοί και για τις δύο πλευρές. Συχνά μιλούσε γι' αυτό με τον αναπληρωτή και έμπιστό του και σκεφτόταν φωναχτά ότι πρέπει να είναι δυνατόν να βρεθεί κάποιος που θα μπορούσε να κόψει αυτόν τον φαινομενικά απελπιστικό κόμπο της μοίρας, ώστε να αποκατασταθεί η ειρήνη. Και ξανά και ξανά έλεγε ότι δεν είχε τίποτα εναντίον της Αγγλίας, ότι δεν ήθελε να καταστρέψει την αυτοκρατορία, αλλά ακόμη και να την προστατεύσει και να την ενισχύσει, ότι τελικά επεδίωκε μια συμμαχία και ότι θα ήταν έτοιμος να δεχτεί τους πιο γενναιόδωρους όρους ειρήνης.

Πιθανότατα θα παραμείνει αιώνια αβέβαιο αν ο Αδόλφος Χίτλερ διέταξε ή επέτρεψε στον αναπληρωτή του να πραγματοποιήσει τη μοναδική στην ιστορία πτήση ειρήνης - αλλά όταν ο Ρούντολφ Χες έπεσε με αλεξίπτωτο πάνω από την Αγγλία για να ξεκινήσει επιτέλους τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ήρθε ως κοινοβουλευτικός, ήρθε με συγκεκριμένες προτάσεις διαπραγμάτευσης που αντιστοιχούσαν ακριβώς στις ιδέες του Αδόλφου Χίτλερ.

Επί μακρές, τεταμένες ώρες, ο Φύρερ περίμενε ένα σημάδι ότι η ειρηνευτική πτήση ήταν επιτυχής και ότι η Αγγλία θα ήταν έτοιμη να υποχωρήσει- αλλά η ώρα του πεπρωμένου, που θα μπορούσε να σώσει την ισχύ της Ευρώπης και την παγκόσμια θέση της και να οδηγήσει σε μια πραγματική ειρηνευτική τάξη, πέρασε ανεκμετάλλευτη - η βρετανική κυβέρνηση ήθελε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος θα κατέστρεφε όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και την αυτοκρατορία της και θα υπέθετε τον κόσμο σε δύο νέες υπερδυνάμεις, τον ήθελε υπό την πίεση εβραϊκών και αμερικανοαμερικανικών κύκλων και μέχρι σήμερα δεν τολμά να δώσει στη

δημοσιότητα τα έγγραφα για την ειρηνευτική πτήση του Ρούντολφ Χες, ώστε να μη γίνει γνωστή αυτή η θέληση για πόλεμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα αρχεία αυτά είναι μπλοκαρισμένα μέχρι την επόμενη χιλιετία, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ρούντολφ Ες δεν πρέπει να απελευθερωθεί - τα ψέματα και η υποκρισία του μείον κόσμου, που θεωρεί την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία υπεύθυνη για τη δυστυχία του πολέμου και την αθλιότητα των μεταπολεμικών συνθηκών, δεν πρέπει να έρθουν στο φως - αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο μάρτυρας της ειρήνης παραμένει στη φυλακή, γι' αυτό δεν του επιτρέπεται να μιλήσει για το παρελθόν του και γι' αυτό καταστρέφονται τα γραπτά του αρχεία - αλλά εκεί που ο Ρούντολφ Ες πρέπει να παραμείνει σιωπηλός, οι πέτρες της φυλακής του, όπου βασανίζεται μέχρι θανάτου, φωνάζουν μέρα με τη μέρα, νύχτα με τη νύχτα, χρόνο με το χρόνο, δεκαετία με τη δεκαετία - φωνάζουν για εκδίκηση και δικαιοσύνη, για αλήθεια και ελευθερία. Είναι και η δική μας κραυγή, εμείς που τιμούμε στο πρόσωπο του Ρούντολφ Ες την ευγενέστερη από όλες τις προσωπικότητες των εθνικοσοσιαλιστών ηγετών!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHEFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Number 126 Copyright 1979 26 April 2017 2306

Der Kampf geht weiter !

Seitung Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, er ist in der Weltbewegung. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Vorkriegs- und Vorkriegslehre haben nicht am Ende, die Idee der gesamten Idee unserer hoch geliebten Führer Adolf Hitler zu entwickeln.“

Alle Nationalsozialisten sind wieder aktiv. Viele sind Kampfglieder, andere arbeiten an Schulen im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker. Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Die verschiedenen Gruppen sind aber nicht, die Volkstugend - gegen alle weißen Völker (V-) zu kämpfen, keine Bildung und Erziehung, Überforderung und Konzentration.

„Ich“ „legal“ oder „illegal“, als ein Wahlkampf oder ein Brandanschlag, als ein Propagandakampagnen, bewaffnet oder auf einem Schiffsfeld, andere Art, jeder Nationalsozialist ist ein Kämpfer!“

Hell Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλατε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικτύπο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπράττ της Αντράντιττας (www.proustingtheancient.com/ truth.htm). Έχει φέρσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλητη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απόλυτο νικητήριο πληροφόρηση για ένα πρόγραμμα και βίντεο, αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τραγουδήσουν. Απομένει λίγο σαν να είναι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόν. Ένα παρόν που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) August 2017

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware consciences and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and neo-racism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hell Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!